

1. ΠΟΘΟΣ ΠΟΘΑ

Μέσο: ΤΟ ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΒΙΒΛΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 18/08/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 18/08/2019

Σελίδα: 1

Innews ΑΕ - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



Πόθος - Πόθα

Μικροί μεγάλοι, ακούετε τούτο το καταλόγν/ διά την Πόθα Τζουστουιά, την λέγουν Ψωλοπόθα/ Προφές αργά εις το σπίνν της, της κούρβας, της μαυλιστριας/ πέντε μεγάλες πολιτικές εμείναν μετ' εκείνην/ παζάρν εκρατήσασιν ένα ημερονύχθιν,/ Και τότε, απείν εσχόλασεν εκείνον το παζάρν,/ εκάτσαν κι εκαυχίσθησαν διά τες ανδραγαθές τους». Στις Πόθας Τζουστουιάς, που ήταν πόρνη (κούρβα) και μαστροπός (μαυλιστρια), συγκεκριθήκαν πέντε ακόμη πόρνες (πολιτικές). Κι αφού ένα ολόκληρο μερόνυχτο παραδόθηκαν σε ερωτικό παζάρν, όταν τελείωσαν, κάθισαν και παινεύονταν για τα κατορθώματά τους. Στίχοι του Στέφανου Σαχλίκι, που μας έρχονται από την Κρήτη και από τον 14ο αιώνα. Στη βιβλιοθήκη του καλοκαιρινού σπιτιού βρήκα την έκδοση των *Ποιημάτων* του Στέφανου Σαχλίκι, σε επιμέλεια του αξιμνηστου Νικόλαου Παναγιωτάκη και του Γιάννη Κ. Μαυρομάτη (Έκδοση **Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης**, 2015) και έμεινα άφωνος από την τόλμη των θεμάτων αλλά και τη γλώσσα αυτού του μεσαιωνικού ποιητή που έζησε και πέθανε στον Χάνδακα της Κρήτης (το σημερινό Ηράκλειο), μεταξύ του 1331 και του 1391. Πρόκειται για μια χρυσή έκδοση, με εκπληκτικό γλωσσάρι και μεγάλη εισαγωγή για τον ποιητή και την εποχή του, που μας ανοίγει ένα (αδικαιολόγητα) άγνωστο κεφάλαιο της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Σαχλίκις έζησε μια άσπρη νεανική ζωή, όπως διαβάζουμε στην εισαγωγή, κατασπατάλησε την περιουσία του, φυλακίστηκε εξαιτίας της σχέσης του με μια χήρα ελαφρών πθών, την Κουταγιώτανα, κι αφού μετά την αποφυλάκιση του αποσύρθηκε στο κτήμα του στο χωριό Πενταμόδι, επέστρεψε τελικά στο Ηράκλειο και διορίστηκε δικηγόρος από τον ενετό δούκα. Τα ποιήματά του περιλαμβάνουν το αυτοβιογραφικό «Αφήγησις παράξενος του ταπεινού Σαχλίκι», το «Περί φίλων» (για τους άπιστους φίλους), το «Περί φυλακής», για τις άθλιες συνθήκες κράτησης, το «Περί φυλακατόρων» (για τους δεσμοφύλακες) και το «Περί προσωπικού φυλακάτορα», για τον δικό του δεσμοφύλακα. Ακόμη, τα υπέρροχα, «Βουλή των πολιτικών», «Γιαούστρα των πολιτικών» και «Το καταλόγν της Πόθας», με θέμα μια συνέλευση των πορνών του Ηρακλείου, και τέλος «Συμβουλές στο Φρατζισκί», παραιτήσεις προς τον γιο ενός φίλου του να αποφεύγει τα νυχτοπερπατήματα, τα τυχερά παιχνίδια («τα ζάρια») και τις κονές γυναίκες («τις πολιτικές») του Χάνδακα. Αναπτύσσει αυτό το βιβλίο. Η ανάγνωσή του είναι απολαυστική περπέτεια.