

20 ΟΚΤ. 1989

ΠΡΩΤΗ

«Γιώργος Μπουζιάνης - Γράμματα προς τον Χ. Μπάρχφελντ»

«ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ το 1885, 8 Νοεμβρίου. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος κρασιών. Είμαι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειάς μας, ύστερα από μένα ήρθε η αδελφή μου και νεότερο παιδί-ήταν ο αδελφός μου που έγινε αξιωματικός... Ετσι έχετε κατά κάποιο τρόπο τη βιογραφία μου, κύριε Μπάρχφελντ».

Μ' αυτά τα λόγια τελείωνε την αυτοβιογραφία του ο ζωγράφος Γιώργος Μπουζιάνης στο γράμμα του με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 1947, που έστειλε στον γκαλερίστα του στη Λειψία Χάινριχ Μπάρχφελντ.

Η παραπάνω επιστολή αλλά και όσες έστειλε προς τον Γερμανό γκαλερίστα ο μεγάλος

Έλληνας ζωγράφος από το 1925 μέχρι το 1934 και από το 1947 μέχρι το 1951, περιέχονται στο βιβλίο που κυκλοφόρησε χθες με τίτλο «Γιώργος Μπουζιάνης - Γράμματα προς τον Χ. Μπάρχφελντ» απ' το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και με τη βοήθεια του συλλόγου «Φίλοι του Μπουζιάνη». Τα γράμματα αυτά, που μετέφρασε ο κ. Φαίδων Μίχος, αποτελούν μοναδικό χρονικό των σχέσεων του Έλληνα εξπρεσιονιστή καλλιτέχνη με έναν έμπορο έργων τέχνης και ταυτόχρονα καλλεργημένο πνευματικό άνθρωπο, όπως ο Χ. Μπάρχφελντ.

Όπως είπαν χθες οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των φίλων του Μπουζιάνη κ. Μίχος, Μουρέλλος και Κωνσταντινίδης, ο σύλλογος πληροφορήθηκε την ύπαρξή τους το 1960. Χάρη στις ενέργειες του τότε προέδρου Γιάννη Μηλιάδη, αγοράστηκαν μια σειρά μικροφίλμ με τα γράμματα του Μπουζιάνη, χωρίς όμως να υπάρχουν τα αντίστοιχα του Μπάρχφελντ... Τα γράμματα λοιπόν αυτά, 30 χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου μας ζωγράφου, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σίγουρα για τον μελλοντικό μελετητή του θα αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα...



Ο ζωγράφος Γιώργος Μπουζιάνης (Μόναχο 1922).